

Uitspraken Jeroen "99-03"

Er verandert steeds meer, steeds sneller.....en daar heb je last van!

In een steeds sneller veranderende wereld hebben grote organisaties twee fundamentele nadelen..... ze zijn groot (kwantitatief probleem) en georganiseerd (kwalitatief probleem).

Meer 'blauw' op straat is niet nodig, intelligenter blauw is genoeg!

Bureaucratie:

Stoplichten zijn er voor ons. Wij zijn er niet voor de stoplichten.

Wie niet bereid is regels te overtreden, brengt geen vernieuwing.

Waar het intellect ontbreekt, overwint de bureaucratie de rede.

Werken bij geüniformeerde organisaties biedt intellectueel alleen een uitdaging op dié posities waar je géén uniform behoeft te dragen!

Als een overheidsorganisatie ineens over 'haar klanten' spreekt denk dan niet dat ze klantgericht zijn geworden.

KPN moet je vandaag nog verkopen, want morgen is deze ambtenarenclub niets meer waard.

Onderwijs:

'Rede' leidt niet bij voorbaat tot acceptatie omdat attitude niet alleen bepaald wordt door cognitie.

Ervaring leidt per definitie tot verkokering want niemand heeft oneindig veel ervaring.

Voorkomen is beter dan leren!

Innovatie:

Fundamentele verandering komt zelden uit de 'eigen koker'.

Ik weet er te veel van..... van mij moet je dus geen voorstellen tot vernieuwing verwachten!

We verbreden de wegen en versnellen de treinen terwijl er wellicht meer eer te behalen valt als we de bestaande infrastructuren KOPPELEN.

Trendsetter zijn is meer een gebrek aan initiatief van de concurrentie dan een eigen verdienste.

Geen klant betaalt je om 'trends' te 'setten' hij betaalt je omdat je je werk goed doet. Streef er dus naar om je werk goed te doen en niet om trendsetter te worden.

In de nieuwe economie is de hoogte van de investering die je moet doen van ondergeschikt belang aan de timing van die investering.

Als je de toegevoegde waarde van de Euro niet ziet, blijft het verlies van de gulden hét probleem

De klok en de klepel.....en andere onzin:

Hij heeft de koe horen loeien maar weet niet waar de uiers hangen...

Tijd is geld. Ik heb geen tijd, dus ik ben straatarm.

Heer, geef ons KOEIEN..... wij hebben weiland genoeg!

weggeven van...

Als je droomt van een mooie wijn.... (laat deze dan voorlopig even liggen).